



Trouwambtenaar *Maaïke Caris*

“Voor ieder bruidspaar lever ik maatwerk”

Heeft u er altijd van gedroomd om te trouwen in dat leuke theater waar u uw partner heeft ontmoet? In het restaurant waar u voor het eerst samen dineerde? In het park waar u elkaar die ene memorabele kus gaf? Buiten, gezeten aan lange tafels, op dat romantische landgoed in de Dordogne? Of gewoon thuis, als verrassend begin van uw spetterende feest? Helaas is dat in de meeste gemeenten niet mogelijk. Toch kunt u uw droom realiseren als u daar de juiste persoon voor vindt. Uitermate geschikt daarvoor is Maaïke Caris, beëdigd trouwambtenaar, die zowel heterostellen als paren van hetzelfde geslacht in de echt kan verbinden op elke gewenste locatie en ieder tijdstip in Nederland of daarbuiten.

*M*aaïke is al zeventien jaar werkzaam als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). Daarmee is zij één van de eerste babsen in Limburg. Als beëdigd trouwambtenaar kan zij overal paren in de echt verbinden, omdat zij voor één dag in de betreffende gemeente benoemd kan worden. Mocht een gemeente daar niet aan mee willen werken, dan is de oplossing een combinatie waarbij Maaïke eerst de speech doet, met daarna het officiële deel door de plaatselijke babs. Om meer aan de persoonlijke wensen van bruidsparen tegemoet te komen, is Maaïke vorig jaar een eigen bedrijf begonnen onder de naam ‘Maaïke Trouwt’. Zij biedt hen de mogelijkheid om op elk gewenst tijdstip op hun favoriete locatie te trouwen met een strikt persoonlijke ceremonie en op maat gemaakte toespraak. Zo wordt de huwelijksvoltrekking een onvergetelijk

moment van de trouwdag, waarop het bruidspaar volop in de schijnwerpers staat.

Een unieke ceremonie

Al sinds mensenheugenis beloven mensen elkaar eeuwige trouw door in het huwelijk te treden. Ook vandaag de dag is trouwen mateloos populair, alleen de manier waarop is drastisch veranderd. Maaïke vertelt: “Bruidsparen hebben er steeds meer behoefte aan om van de huwelijkssluiting zelf een gebeurtenis te maken die overeenkomt met hun persoonlijke wensen. In plaats van een officiële gemeentelocatie, willen zij ‘ja’ tegen elkaar zeggen op een plek die speciaal voor hen is, waar zij een goede herinnering aan hebben of waar zij elkaar hebben ontmoet.” Helaas is het in

de meeste gemeenten niet toegestaan om ‘zomaar’ ergens in het huwelijk te treden. Met ‘Maaïke Trouwt’ kan dat wél. Het officiële deel wordt dan kort - en eventueel kostenloos - op het gemeentehuis gedaan. Later, tijdens het feest op hun favoriete locatie, verschijnt Maaïke in toga om het bruidspaar nog een keer te trouwen met een mooie toespraak. In vakjargon heet dit ‘ceremonieel trouwen’; de emotionele verbintenis.

Even voor de duidelijkheid: Maaïke is geen weddingplanner die een trouwdag regelt van A tot Z. Maaïke: “In tegenstelling tot trouwen op een gemeentelocatie, waar je vaak gebonden bent aan een huwelijksvoltrekking van een half uur, brengt trouwen op een eigen gekozen locatie meer rust. Er hoeft niet heen en weer gereden te worden als dit ook de feestlocatie is. Bruidsparen vinden het

een uitdaging om een bijzondere en bij hen passende locatie te vinden. Ik denk daarover met hen mee, zo nodig.” Een zelfgekozen babs, waar het paar vertrouwen in heeft, is een hele zorg minder. Het bruidspaar bepaalt samen met haar de invulling en de lengte van de ceremonie. Maaike: “Er is alle ruimte voor een eigen inbreng, zoals kinderen die de ringen aangeven, een getuige die het bruidspaar wil toespreken en nog veel meer. Ook vraag ik hen of ze een persoonlijke trouwbelofte naar elkaar willen uitspreken. Dit is vaak een ontroerend moment dat een extra dimensie aan hun ceremonie geeft. Zo is er plaats voor luchtigheid en vrolijkheid, maar ook voor de serieuze dingen van het leven, die soms droevige emoties met zich meebrengen. Dat maakt elke ceremonie uniek.”

Intensieve voorbereiding

Een pakkende toespraak wordt enorm op prijs gesteld. Maaike: “Ik schrijf voor iedereen een nieuw verhaal, van standaardzinnen houd ik niet.” Dat is een uitdagende klus. Ik probeer de juiste snaar te raken. Mensen die gaan trouwen of al getrouwd zijn maar hun huwelijk op een speciale wijze willen overdoen, kunnen contact met mij opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als zij besluiten met mij in zee te gaan, volgt er een intensief voorbereidingsge-

sprek, liefst bij hen thuis. Zo kan ik het bruidspaar in hun eigen omgeving zien en hen beter leren kennen. Ik vraag hen wat ‘huiswerk’ voor mij te maken dat hen aan het denken zet over zichzelf en de ander. Zij vinden het erg leuk om daarmee bezig te zijn. Alle aspecten uit hun leven komen aan bod en daarmee ook de emoties die daarbij horen. We bespreken onder andere hoe ze elkaar hebben leren kennen, wat hun relatie bijzonder maakt, waarom zij voor elkaar kiezen en hoe zij in het leven staan. Ook de invulling van de huwelijksluiting komt ter sprake. Aan de hand van deze informatie maak ik vervolgens de toespraak. Met warmte vertel ik hun verhaal aan familie en vrienden.”

Het fenomeen van de persoonlijke huwelijksceremonie wordt steeds populairder. Maaike: “Het sluiten van huwelijken is veelal seizoenswerk. Daarbij ligt de piek tussen april en oktober; met name vlak vóór en ná de zomervakantie is het druk. Verder is er een kleine opleving rond de feestdagen aan het einde van het jaar. Gemiddeld nemen paren met trouwplannen en -ideeën zo’n driekwart jaar van tevoren contact met mij op, ook als ze alleen willen overleggen. Dit in verband met de gewenste locatie en datum. Ik doe hoogstens twee speciale trouwerijen per week. Meer zou ten koste gaan van de kwaliteit die ik wil bieden. Aan een persoonlijke huwelijks-voltrekking gaat een heel proces vooraf.

In totaal neemt dit proces van kennismakings- en voorbereidingsgesprek, het schrijven van de toespraak en de uitvoering van de ceremonie ongeveer tien tot elf uur in beslag.”

Het aantal commerciële babsen neemt toe. Maaike: “Ik onderscheid mij van veel andere babsen door de persoonlijke touch die ik aan de ceremonie weet te geven. Belangrijk is dat het bruidspaar centraal staat tijdens de huwelijksluiting. Elk stel is uniek en heeft een ander verhaal. Ik vind het boeiend een kijkje te mogen nemen in het leven van mensen op zo’n belangrijk moment. Dat maakt mijn werk heel bijzonder.” Inmiddels heeft Maaike al meer dan duizend bruidsparen getrouwd. Zij heeft er in de loop der jaren gevoel voor ontwikkeld om een mooie passende toespraak te houden. Maaike: “Binnenkort kom ik aan het begin van een feest als verrassing achter de coulissen vandaan bij een bruidspaar dat al jaren in hun eigen achtertuin wil trouwen. De gemeente bood die mogelijkheid niet, met ‘Maaike Trouwt’ kan het wel. Voor mij is het telkens weer een uitdaging om aan het officiële gedeelte van een huwelijksdag een persoonlijke, gezellige, stijlvolle invulling te geven; die bij het bruidspaar past. De reacties zijn ontzettend positief en vooral dát geeft mij veel voldoening.” ■

Tekst: Patricia Pisters

Fotografie: L. de Roos en J. Claes



Meer informatie? Zie www.maaiketrouwt.nl